



Zaterdag 24 oktober 2020

Weekenddag tippers, tiptiens, aspiranten



Hallo medewezens uit de 21^{ste} eeuw,

Jammer genoeg geen volledig weekend dit jaar, maar op deze zaterdag kruipen we met z'n allen in de teletijdmachine en flitsen we naar het verleden.

We reizen vanaf het bestaan van de homo habilis naar de middeleeuwen en helemaal terug tot aan het heden.

Zin om zaterdag 24/10 te komen? Kijk dan snel verder voor meer informatie!

We geven jullie toch al een tip ... Neem zoals altijd je goed humeur mee en bestudeer die geschiedenisboeken maar alvast! Die ga je nodig hebben ;)

Groetjes van jullie tijdreisgezelschap
Yuna, Britt, Fleur, Merel, Wolke en Dorien



Verloop van de dag

9u00: aankomst leden

9u10 – 12u00: ochtendactiviteit

12u00: middagmaal

13u30 – 17u30: middagactiviteit(en)

16u00: vieruurtje

17u30: avondmaal

19u30 – 20u30: avondactiviteit



Wat nemen we mee?

- drinkbus!!!
- Regenjas bij slecht weer
- Warme kledij om aan te doen
- Mondmasker!!!



Inschrijven

We zouden heel graag de inschrijvingen zo snel mogelijk laten verlopen, zodat we voor iedereen genoeg inkopen kunnen doen.

Hiervoor vragen wij **ten laatste woensdag 21 oktober** een berichtje te sturen naar de hieronder vermelde verantwoordelijke van elke afdeling

Tippers: Britt Franck **0488/79.19.11**

Tiptiens: Fleur Van Keilegom **0494/85.77.64**

Aspiranten: Wolke Roels **0486/88.14.89**



Wat kost dit?

Omdat ons weekend deze keer voor een kortere periode zal duren en niet op verplaatsing zal zijn, vragen we slechts een klein centje voor de maaltijden.

Dit gaat over een bedrag van **€4**.

Gelieve het geld mee te nemen op de dag zelf en af te geven aan de leiding **bij aankomst**.

